

belboei

scheepsjournaal van de zuiderkruisgroep en haar onderdelen



TNT Post
Port betaald

37e jaargang, nummer 193, december 2010



Inhoud

Van de redactie	3
Van het bestuur	4
Advertentie	5
Speculaaspoppenactie 2010	6
Sinterklaas bij de Ankerwacht	8
Advertenties	9
Welkomst-afscheidswEEKEND PM	10
Sinterklaas bij het Zuiderkruis	12
Van de Brug	15
Sioniehorde	17
Onder(h)ouders gezocht	18
Diependaalsekamp Poca	19
Advertentie	21
Kerstkleurplaat	22
Telefoonnummers	23
Data en mededelingen	24

Colofon

Redactie:
Bart Audenaert
Wouter Klein
Ingrid Kronenburg



Redactieadres:
belboei@zuiderkruis.nl
of:
Hermelijnlaan 8
1216 ED Hilversum

Verzendadres:
Lindelaan 8
1231 CL Loosdrecht

Oplage:
225 exemplaren

Drukwerk:
Drukkerij Ten Herkel
Loosdrecht

Abonnementen:
Tegen de geringe vergoeding van 12 euro kan voor niet-leden van de Zuiderkruisgroep een abonnement worden genomen. Aanvragen graag aan de redactie richten. Leden krijgen de Belboei automatisch kosteloos thuisgestuurd.

uiterste inleverdatum voor
de volgende
Belboei
23 januari 2011

Kopij- en verschijningsdata

Nummer	Datum inleveren kopij	VerschiJning Belboei
194	23 januari 2011	± 28 januari 2011
195	13 maart 2011	± 18 maart 2011

Van de redactie

Terwijl de jassen nog nat zijn van de vele sneeuw en ijzel die de afgelopen tijd is gevallen zijn wij alweer hard bezig aan de volgende editie van ons mooie blauwe boekje! En wat voor een editie! Onze trouwe Belboei staat weer vol met leuke verhalen uit de Groep. De verwarming hebben we maar uitgezet, want van het maken van dit boekje hebben we het al warm genoeg!



Gelukkig is de Goedheiligman dit jaar ook onze groep niet stilletjes voorbij gereden, en dat zullen we weten! Hoewel het paard van Sinterklaas een middagje vrij had is de Sint toch rondgereden langs de Beverkolonie en de Welpenhordes. En zoals verderop uit alle verhalen wel blijkt zal de leiding nog lange tijd pepernoten tegenkomen bij het schoonmaken van het clubgebouw.

Zo heeft de Sioniehorde een mooie stuk geschreven over het bezoek van Sinterklaas. Een bezoek waardoor de leiding het een stukje makkelijker heeft gekregen, zo blijkt wel. De Sint heeft zich ook in Mexicaanse sferen begeven tijdens het kamp van de Pieter Maritshorde, lees daarover snel meer verderop in deze editie.

Vanuit de Verkennerwachten zijn ook weer tal van verhalen gekomen. Zo geeft d'Ouwe weer een overzichtje van alle activiteiten die bij de Verkenners op de rol staan en brengen de Ankerwacht en Pocahontaswacht verslag uit van hun kampen.

En wie na het lezen van deze Belboei nog durft te beweren dat de Zuiderkruisgroep niet actief is... Van het verkopen van Speculaaspoppen tot het schilderen van boten, alles passeert de revue in deze dikke laatste editie van 2010.

Jaja, de laatste editie van 2010. Het jaar is wat ons betreft voorbij geschoten. De ene editie boordevol nieuwtjes en verhalen uit de groep, de andere editie helaas een –bijna– lege mailbox. Volgend jaar weer wat meer stukjes in de Belboei dan dit jaar? We rekenen op jullie medewerking!

Rest ons nog jullie een ontzettend fijne kerst toe te wensen en natuurlijk alvast een gelukkig nieuwjaar! Wij nemen er alvast eentje op...

Veel liefs,
Jullie redactie.



Van het bestuur

Koud!

En dan slaat de winter ineens onverbiddeijk toe. Vervelend voor iedereen die er uit moet. En dat moeten Zuiderkruisers nou eenmaal op zaterdag. Dus werd er kou gekleumd, op vingers geblazen, wat gestampvoet, maar de opkomsten gingen door. Met wat sneeuw her en der – en vaak was dat ook wel weer leuk. Want ook dat geeft extra mogelijkheden voor tijdens de opkomst!

Zo zag ik dat ook aan het schip van de Wilde Vaart weer door werd gewerkt (zie de foto), ondanks de kou. Prima! Ook op dat punt klopt ons hart vol verwachting!

En er werd nog wel meer geklopt, want enkele weken geleden was de Goede Sint weer te gast bij veel van onze onderdelen. Hulde aan de Sint die daarvoor toch maar weer, ondersteund door wel drie Pieten, de sneeuw trotseerde. Ik hoorde dat het – ondanks wat Scouting-brutaliteit jegens de Goedheiligman – overal goed is gegaan. We hebben ze nog niet allemaal geteld, maar ik geloof dat we niemand aan Spanje zijn kwijtgeraakt.



Naast deze heuglijke zaken was er nog méér te vieren: het Bestuur heeft besloten om Ellen Brouwer, onze onvolprezen secretaris voor o zo vele jaren, tot Erelid te benoemen. Daarmee is ineens het huidige bestand aan Ereleden verdubbeld! En terecht! Ellen heeft zeer veel jaren de groep erg goed geholpen door veel tijd te geven aan van alles en nog wat, ook al had dat vaak niets met het secretariaat te maken. Zo denken we alleen al aan de Sleper en aan het 90-jarig bestaan, om van de Schuttersweg nog maar niet te spreken! Hulde. Op de Groepsdag wordt hier verder aandacht aan besteed.

De kou is het land nog lang niet uit. Integendeel: er staat ons nog heel wat te wachten. Laten we allemaal oppassen wanneer we naar de opkomst toe komen of – erger nog – wanneer we in het donker weer terug gaan. Fietzers zijn in deze tijden van gladheid en dichtgevroren autoramen kwetsbaarder dan ooit. Maar er is tijdens de opkomst zoveel leuks te doen, reden genoeg om er toch maar op uit te gaan! Geniet ervan!

Groet,

Ruurt Stapel
Voorzitter.



(advertentie)

R O è L

FINANCIËEL ADVIESBUREAU

Indien u een deskundige gesprekspartner zoekt, die u behulpzaam kan zijn bij het oplossen van uw financiële vraagstukken, waaronder:

- **sparen in het algemeen**
- **kopen of huren van een woning**
- **lijmen van pensioenbreuken**
- **financiële haalbaarheid van vervroegde uittrekking**
- **assurantiebeheer**

Neemt u dan contact op met **Rolph P.W. Schmidt** voor een oriënterend gesprek.

ADVISEUR SPAAR- EN PENSIOENVOORZIENINGEN, HYPOTHEKEN EN ASSURANTIËN
Brinkzicht 22a, 3743 EX Baarn, telefoon 035-5489090, telefax 035-5489091

Belboei 193, december 2010, pagina 5

Speculaaspoppenactie 2010

Ook dit jaar hebben jullie erg je best gedaan bij de speculaaspoppenverkoop. Onze Zuiderkruisspeculaaspoppen worden een begrip in heel Hilversum! De leden hebben veel verkocht, dit jaar weer meer dan vorig jaar, namelijk 6626 totaal. Vorig jaar was dit 6160!



Ook de gemeente heeft weer ruim 900 poppen besteld. Heel veel ambtenaren smullen van onze lekkere poppen en kennen onze blauwe Zuiderkruisdoos. Dat geeft naamsbekendheid voor onze scoutinggroep!



De Sioniehorde (859) en de Pocahontaswacht (792) hebben het erg goed gedaan. Maar de meeste poppen zijn verkocht door de Kustwacht (933). Mijn complimenten! Jammer genoeg heeft de WildeVaart het een beetje laten afweten; slechts vier lijsten werden er ingeleverd!

Om binnen de onderdelen de verkoop te stimuleren krijgen de scouts met de grootste verkoop in hun groep een cadeautje van Sinterklaas. Een aantal van hen hebben echt alle poppen "huis aan huis" verkocht bij familie, vrienden en burens, anderen hebben een bedrijf aangeschreven of via het werk van hun ouders zo'n mooi resultaat behaald.

Soms scheelt het maar erg weinig en zijn er meerdere kinderen in hun onderdeel die erg veel verkocht hebben. Op de volgende pagina zie je een lijstje met de beste verkopers per onderdeel.



Bevers	Onno Krans (33 poppen)
Albatrosordehorde	Pim van Alphen (78 poppen)
Albert Schweitzerhorde	Rink Wilbrink (112 poppen) en Raymond Harmsen (58 poppen)
Sioniehorde	Rik van Hengstum (142 poppen) en Melissa Eijsbouts (111 poppen)
Pieter Maritshorde	Arjan Drijfhout (113 poppen)
Kustwacht	Loek Mijnhout (399 poppen)
Ankerwacht	Nic van Norden
Pocahontaswacht	Bessie Bornkamp (90)

Onno, Pim, Rink, Rik, Arjen en Loek hadden vorig jaar ook al zoveel poppen verkocht. Fijn dat jullie ook dit jaar weer zo jullie best hebben gedaan. Jongens, kunnen jullie geen tips geven hoe dat jullie toch elke keer weer lukt? Wie van jullie schrijft volgende keer een stukje in de Belboei hoe je het hebt aangepakt?

Ook een aantal bestuursleden, leidinggevend en een praktijkbegeleider hebben erg veel poppen verkocht, bedankt!

Natuurlijk ook een bedankje aan de bestuursleden en leiding die de poppen bij de leden hebben afgeleverd. Het "uitrijden" en het uitreiken van de poppen door de leden aan alle kopers is prima verlopen.

Al met al was het weer een hele organisatie, en als de opbrengst voor onze club €3834,40 bedraagt, is dat zeker de moeite waard. Hier kunnen we weer extra speelgoed voor kopen.

Allemaal hartelijk bedankt voor je inzet, en ook de ouders van de jongste kinderen, bedankt; u heeft er ook weer een boel tijd aan gegeven!

Hopelijk behalen we volgend jaar weer zo'n mooi resultaat!

Wieke Broeders



Sinterklaas bij de Ankerwacht

Het was zaterdag 4 december weer heel leuk op de Ankerwacht. Ook al kwam De Sint zelf niet langs hadden we toch een gezellige Sinterklaas opkomst.



Iedereen had hele leuke surprises gemaakt en gekregen. Sommigen waren heel vies met stroop en scheerschuim gemaakt. Dat was wel lachen.



De leiding had ook een leuke surprise gemaakt om onze lunch te zoeken. We moesten eerst bootjes openvouwen met de allerlei aanwijzing erop en door de aanwijzingen te volgen konden we onze lunch vinden... koekjes en chocomel.

Dus kortom, het was allemaal lekker, vies, erg leuk en super gezellig dat iedereen erbij was van de Ankerwacht.

Er is inmiddels alweer een opkomst geweest waar we kundig met elkaar de boten aan verven zijn geweest. Sommige kinderen kregen hier en daar ook een lijke mee.

Groeten van de Ankerwacht



(advertenties)

Svenfix realiseert al uw creatieve ideeën
met betrekking tot uw binnen- en buitenhuis, zoals:
meubels, verbouwingen en decoratieve aanpassingen

U kunt het zo gek niet bedenken...

-Svenfix-

Bakkerstraat 19 • 1221 GS Hilversum • tel./fax: 035-683 44 02 • info@svenfix.nl



standbouw, decorbouw, interieurbouw en verbouwingen

RESTAURANT
PAN & KOEK
www.panenkoek.nl

**Kinderen
geen bezwaar.**

Openingstijden:

**Wo. t/m vr. vanaf 16.00 uur. Za. en zo. 12.00 uur.
Keuken sluit om 20.30 uur. Ma. en di. gesloten.**

**Stichts End 9 • 1244 PK Ankeveen
Telefoon 035 - 6563555 • Fax 035 - 6550410**

Welkomst-afscheidsweekend Pieter Maritshorde



Hier zijn we weer! Vanuit ons clubhuis op de schuttersweg weer een berichtje van de Pieter Maritshorde! Een paar weken terug zijn wij met onze horde op welkomst-afscheidsweekendje geweest!

Vlak na het openen kregen we al bezoek van de Sint en zijn pieten. De pepernoten vlogen ons om de oren en de kinderen doken erop af. Er werden een aantal kinderen naar voren geroepen en ook de leiding moest nog een sinterklaasliedje zingen! Na een groepsfoto met de Sint en zijn pieten en nog meer pepernoten namen we weer afscheid.

Ons kampthema was Mexico en aan het eind van de middag liepen de meeste welpen met een plaksnor en een sombrero rond. Tim maakte van de plaksnorren ook nog wenkbrauwen en leek net een echte Mexicaan.



Na echte Mexicaanse frietjes, frikadellen en kroketten was tijd voor de strijd tegen de Sioniehorde! Welke groep kon de meeste zakjes drugs door een donkerbos smokkelen zonder gepakt te worden door de douane? Helaas moet ik zeggen dat de Sioniehorde daar toch iets beter in was. Na het spel hebben we met zijn alle genoten van marshmallows bij een groot kampvuur!

De volgende dag hebben we nog even op de grote zandheuvels gespeeld en wat kleine spellen gedaan en was het helaas al weer tijd om naar huis te gaan.

Zoals we al zeiden was het een welkomst-afscheidswEEKENDJE. Helaas hebben wij dit weekend vooral afscheid genomen! Er zijn een aantal welpen van ons naar de Pocahontaswacht gegaan... Jobbe, Max, Michael en Robin bedankt dat jullie er waren! Wij vonden het erg gezellig en we hopen jullie ook! Heel plezier bij de verkenners!

Ook hebben we afscheid genomen van onze oude leiding: Rick en Marieke. Heel erg bedankt voor jullie inzet maar vooral voor de gezellige tijd bij de PM en heel veel succes en plezier bij de Poca en de albatroschorde!

We zullen jullie missen!

Groetjes, de PM-leiding.



Sinterklaas bij het Zuiderkruis

Zaterdag 27 november heeft Sinterklaas de bevers en de welpenhordes bezocht. Dit jaar had hij maar liefst drie Zwarte Pieten bij zich!

's Morgens gingen ze als eerste naar de bevers aan de Schuttersweg. De jongste



Zuiderkruisertjes zaten al vol spanning te wachten. De leiding, Mirte en Alissa mochten als eerste bij Sinterklaas komen. Gelukkig was hij heel tevreden over ze. Als traktatie kregen ze van Piet een chocoladeletter.

Daarna mochten een aantal bevers bij Sinterklaas komen. Daan en Rik konden zo lief kijken, Piet kon er niet genoeg van krijgen, ze gingen een paar keer op de foto! David kan heel hard rennen en deed een wedstrijdje met Piet. Zwarte Piet, meer oefenen hoor!

Onno had de meeste speculaaspoppen verkocht en mocht bij Sinterklaas komen voor zijn cadeautje. Nadat Sinterklaas had beloofd dat hij alle schoentjes nog een keertje zou vullen werd er onder luid gezang afscheid genomen.



Daarna ging het hele gezelschap naar Nieuw-Loosdrecht, naar de Albert-Schweitzerhorde. Dit jaar voor het eerst in hun mooie nieuwe clubhuis. Zwarte Piet keek zijn ogen uit! Het is een prachtig clubhuis en het ligt bij een prachtig park. Hier hebben de welpen een graftombe gevonden van de voorouders van de eigenaar van het landgoed Hacke.



De leiding wilde hier graag meer van weten maar de gevonden "perkamenten" waren bijna vergaan. In laboratorium Chill zijn ze weer een beetje gerestaureerd, en Sinterklaas, zelf ook nieuwsgierig, had ze voor de leiding meegenomen. Zwarte Piet snapte er niets van. Hij las een stukje voor, maar had het nog steeds niet door! Gelukkig dat leiding Mark wel weet waar het allemaal overgaat en hij zal komende weken de welpen wel helpen om alle onduidelijkheden op te lossen!

Om 13.15 uur waren we weer terug in het clubhuis in Nieuw-Loosdrecht. Nu zaten de welpen van de Albatros vol spanning op Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten te wachten. De welpen hadden Sinterklaas een brief gestuurd waarin stond wat ze allemaal op scouting beleefd hadden. Nou, het was een spannend verhaal. Ze waren leiding Marieke kwijtgeraakt bij de graftombe, maar gelukkig hadden ze haar ook weer gevonden! Verder was er een verhaal over een taart...? Wat was daar toch mee?



Sinterklaas kreeg geen stukje om te proeven, maar gelukkig had Niels een mooie tekening voor hem gemaakt en kon de Sint tevreden verder gaan, terug naar Hilversum.



De Pieter Maritshorde had een afscheids-welkomstkampje in het clubhuis op de Diependaalselaan. Gelukkig kon Zwarte Piet dit clubhuis ook vinden! Wat een verrassing, de groep had een prachtige zetel voor de Goedheiligman neergezet!

En wie kwam hij hier als eerste tegen? Marieke, de leiding die hij had gemist bij de Albatros. Nu begreep hij het! Marieke kwam afscheid nemen van de Pieter-Maritswelpjes!

Gelukkig dat Marieke goed kon zingen, want de huidige leiding van deze horde kon er echt niets van! Ook Lieke en Daphne, die over hockey vertelden, konden een liedje zingen. Marton, die kon nog wat anders, die maakte zomaar een radslag voor Sinterklaas. Zwarte Piet werd er helemaal jaloers van!



Ook de Sioniehorde had een weekendkampje. Zij kwamen net op tijd terug van het buitenspel om Sinterklaas te ontvangen. Wat een gezellige groep was dat! Je kon merken dat alle kinderen zich prima op hun gemak voelden. Toch leuk, vooral als je bedenkt dat deze groep erg van samenstelling veranderd is nadat de Waingoengawelpjes er bij zijn gekomen!

Ook Marit, hun leiding, is hier bijgekomen. Zij mocht, samen met afscheidnemende Rosa, als eerste bij Sinterklaas komen. Daarna kregen Melissa en Rik een complimentje van de Sint! Wat hadden zij hun best gedaan met de speculaaspoppenactie! En weten jullie dat Melissa helemaal gek is van het spookje Mario? Anouk, Tesse en Robin hebben Sinterklaas beloofd om een volgende keer zelf een opkomstspel te verzinnen! Nou, ik ben benieuwd!



Nadat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten nog even bij de Pocahontaswacht naar binnen liepen was het tijd om afscheid te nemen. Sinterklaas en Zwarte Pieten, hartelijk bedankt voor uw bezoek en hopelijk tot volgend jaar!

En... de leiding heeft beloofd om Sinterklaasliedjes te leren hoor!

Wieke Broeders
fotograaf

Van de Brug

Als je het terrein bij de Diep op komt kun je nu bijna helemaal onder het nieuwe Wilde Vaart schip doorkijken. Nog even en de kiel is ingekort naar haar oorspronkelijke lengte waarmee er dan ook weer goed op de binnenwateren kan worden gevaren. Ook gaat langzaam maar zeker alle oude verf van de romp. Het werken in ploegendiensten werpt zijn vruchten af. Als het in het voorjaar wat warmer is, dan kan de nieuwe coating er op worden gezet. Met die coating hoeft het schip er de eerste jaren niet meer uit. Ik heb er vertrouwen in.



Diegenen die niet de beurt hebben om buiten aan het schip te werken zitten binnen te chillen of zijn bezig wat achterstallige klussen te klaren zoals het lakken van de reserve mast. Tijdens de pauze buigen de matrozen van de Wilde Vaart zich over activiteiten om de kas van het zomerkamp te spekken. Maar ook zaken als het op tijd komen en dat het normaal is dat je de hele opkomst ook aanwezig blijft passeren de revue.

Het op tijd beginnen en eindigen van een opkomst speelt niet alleen bij de Wilde Vaart. Vaak is het handig om dat soort momenten duidelijk te parkeren met een ritus. Bij de verkenner wordt vaak na het baksgewijs opstellen de wet voorgelezen of een vlag gehesen. Bij de Wilde Vaart kan dat ook, maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden zoals het lezen van een gezegde of wijsheid uit één of ander boek er daar iets van vinden. Het afsluiten is eigenlijk bij elk onderdeel vrij standaard. In een kring wordt de rechterarm over de linkerarm gedaan en de handen aan de respectievelijke buur gegeven waarna een ieder elkaar een 'behouden vaart' wenst. Voor de fijnproevers: bij de welpen is een 'goede jacht'.

Tja, de term matrozen van de Wilde Vaart is voorbij gekomen, maar Scouting Nederland geeft er sinds dit jaar de voorkeur aan ze 'explorers' (onderzoekers) te noemen. Wat vinden onze Wilde Vaarders hier eigenlijk zelf van? Hoe moet ik jullie noemen?

Loop je ietsje verder de Diep op dan ligt er nog een project, namelijk de sleper. Hier moet ook nog het e.e.a. gebeuren. Dat laat echter op zich wachten omdat het weer te slecht is en er binnen in de loods nog geen plek. Wel heeft inmiddels Rutger van 't Klooster toegezegd om de motor in de zomer te gaan reviseren. Bravo!



In de loods is de Ankerwacht alweer bijna klaar met haar binnen-werkzaamheden aan de vletten. In vergelijking met vorig jaar is het verfwerk een stuk beter. Compliment dus voor de leiding en het kader! Jammer genoeg zit er op sommige plekken zoveel oude verf met eilanden en druipers dat je die er door heen blijft zien. Misschien volgend jaar eens delen helemaal kaalhalen? Ook zijn er twee nieuwe kijkers bij de wacht. Dat is fijn, want met twaalf verkenners en drie boten is het best aanpezen. Temeer omdat nu ook het houtwerk door de verkenners zelf wordt gedaan.



De Kustwacht heeft, net als de Ankerwacht trouwens, vorige week een kampje achter de rug. Aan de verhalen te horen waren een succes. Ook hebben ze een bakscampetitie flesschieten gehouden, waarbij ik de meest professionele werken voorbij heb zien komen. Links en rechts dus toch wat knutsel grage ouders. Welke bak gewonnen heeft weet ik niet. Naast een zee aan andere

spelen is het kader actief in de weer met de spullen van de eigen vlet. Voorheen was het gebruikelijk dat de leiding eigenlijk min of meer alle bootmaterialen ergens opborg in de hoop dat het er volgend vaarseizoen nog zou zijn. Dit jaar ligt die taak bij de kwartiermeester van bak, het is immers de eigen baksvlet en dus ook de verantwoordelijkheid van de bak. Bij de Kustwacht is dit inmiddels uitgevoerd en is alles keurig baksgewijs opgeborgen (wel nog even de zeilen goed opvouwen ;-)).



Op het moment van schrijven is de Pocahontaswacht op kamp waar afscheid wordt genomen van diegenen die zijn overgevoerd naar de Wilde Vaart. Ook wordt er afscheid genomen van de oud Schipper Guno, die zich niet meer elke zaterdag kan vrij maken. Wel blijft hij gelukkig de groep helpen als praktijkbegeleider bij de welpen.

Wat zeker een punt van aandacht is, is het feit dat na komend zomer een hoop leidingleden hebben aangegeven te stoppen wegens studie, werk of verhuizing. In totaal de helft van het hele leidingbestand, waaronder mogelijk 2 complete teams. Kortom, we zijn dus druk bezig naar hoe we dit het hoofd gaan bieden. Gelukkig hebben we nog een maand of acht voordat het definitief zo ver is.

Tot zo ver weer, een behouden vaart,

d'Ouwe

Sioniehorde

Hoi allemaal!

Twee weken geleden zijn wij met de hele Sionie op afscheids- en welkomstkamp geweest. Het was een fantastisch weekend, waarin we afscheid namen van de oude welpen, nieuwe welpen geïnstalleerd hebben, en ook Sinterklaas kwam nog op bezoek!

Wij werden door de goede Sint naar voren geroepen en kregen een standje, omdat we soms wel eens zeuren over de spelletjes die onze leiding bedenken. Sint vond dat we zelf maar eens een opkomst moesten organiseren, zodat we de leiding eens konden laten zien hoe het moet!

Nu hebben we ons dus aan ons woord gehouden. Tijdens onze opkomst hebben we heel veel spelletjes gedaan, zoals Anne-Maria Koekoek, iemand-is-'m niemand-is-'m, 3 is teveel en ook nog Vikingschepen. Vikingschepen is spelletje waarbij je terugreist in de tijd: twee Vikingschepen, volgeladen met Vikingen, zijn net aan wal gekomen bij een onbekend eiland, en sturen er allebei een verkenners op uit om het eiland te onderzoeken. Maar de verkenners keren niet terug! De Vikingen trekken er op uit om hun verkenners te zoeken. Maar ze moeten zorgen dat ze sneller zijn dan de andere groep Vikingen, anders verliezen ze de macht over het eiland! Gelukkig zijn de verkenners niet dom, want ze hebben een heel spoor achtergelaten voor hun mede-Vikingen.



Bij ons streeden de jongens-Vikingen tegen de meisjes-Vikingen. De meisjes hadden hun verkenners als eerste teruggevonden, en hadden dus gewonnen!

Dat was onze opkomst; volgende keer mag de leiding het weer lekker doen hoor!

Groetjes,
Robin & Tessa

P.S. van de leiding: Goed gedaan meiden!



Gezocht



Ouder(s) en/of Grootouder(s) m/v
voor
Onderhoud



Alle leden van onze groep komen wekelijks bij elkaar in één van de gebouwen die de Zuiderkruisgroep rijk is. Deze gebouwen zijn het fortuin van de groep omdat ze allemaal op mooie plekjes liggen en ze alle mogelijke binnen- en buitenactiviteiten mogelijk maken.

Om te zorgen dat het fortuin daadwerkelijk het fortuin blijft, moet er regelmatig onderhoud gepleegd worden. De ene keer betreft het kleinigheidjes en de andere keer zijn het grotere activiteiten.

Het bestuur is op dit moment op zoek naar:

- iemand die dit onderhoud wil coördineren voor alle gebouwen.
- Meerdere personen die het uitvoerende onderhoud van 1 van de gebouwen op zich willen nemen. Op dit moment is er alleen voor de Eikenlaan en de haven iemand voor het uitvoerende onderhoud. Voor alle andere gebouwen zijn wij op zoek naar iemand.



Echte (technisch) grote klussen worden uitbesteed, groot schilderwerk kan met een aantal mensen samen gedaan worden en voor de kleinere klusjes is eigen handigheid natuurlijk nooit weg.

Wilt u meer informatie over deze bezigheden neemt u dan even contact met ons op.

Ruurt Stapel,
Voorzitter groepsbestuur
bestuur@zuiderkruis.nl



Diependaalsekamp Pocahontaswacht

Het tweede weekend van december stond bij de Pocahontaswacht in het teken van het afscheids- en welkomstweekend. Julius en Diede beschreven de eerste helft van het kamp als volgt:

“In het begin gingen we installeren, Daan moest de verkenner wet oplezen en de rest moest Daan napraten. De nieuwelingen moesten een voor een voor voren komen om de wet op te zeggen, daarna kregen ze een das. Toen de ouders gegaan waren gingen we fietsen naar Loosdrecht, naar de bowlingbaan.



We hebben van 3 tot 4 gebowld toen gingen we naar de Diep. Saskia heeft ons onderweg nog het Albert S. clubhuis laten zien. Toen we op de Diep waren had de leiding een verrassing voor ons, de nieuwe baksindeling! Hieronder een overzichtje van de bakken:

	Zeewolven	Haaien	Zeetijgers	Aligators
	Vega (1017) zwart	Discovery (1100) geel	Endurance (631) paars	Erebus (312) groen
Boots	Daan	Bobby	Daniel	Tim
Bootsoudste			Gijs	
Kwartier		Diede		Roman
Dekzwabber	Hanna	Unianne	Pjotr	Robin
Dekzwabber	Lot	Kristina	Thijs	Chloe
Dekzwabber	Luuk	Jobbe	Max	Lotte
Dekzwabber	Zyad	Julius	Michael	Bessie
Dekzwabber	Joep			

Daarna gingen we in bakken de avondmaaltijd voorbereiden. Eerst moesten we alle bakmiddelen klaarzetten: pannen, bestek, enz. en zijn we naar de AH gegaan. Na het eten gingen we afwassen en verder zijn we nu nog niet.”

Verder ging het kamp natuurlijk wel. Het kamp vervolgde na het afwassen met het avondspel. Als avondspel stond “de Hunt” op het programma. Een soort ‘verover de burcht’ voor gevorderden, waar enig strategisch inzicht bij komt kijken. De ene groep bleek daar beter mee om te gaan dan de ander. Dankzij het kiezen van de juiste strategie wist de groep van onder andere Gijs en Daniel de overwinning naar zich toe te trekken.

Toen de overwinning was veilig gesteld en alle verkenners het clubgebouw weer hadden gevonden werden de matjes uitgerold en de bedden opgemaakt. De beloning van een avond lopen was een schitterende film waarmee de avond werd afgesloten.

Bij het opkomen van de zon was het clubhuis in diepe rust. De late film maakte het mogelijk om iedereen iets meer tijd in zijn/haar slaapzak te gunnen. Het ontbijt werd vervolgens op bed geserveerd in de vorm van een heerlijk gebakken eitje, met eventueel spek of kaas.



Na het ontbijt werden de kinderen getraind in het schieten van petflessen. Toch bleek het vinden van een goede fles en hem door middel van lucht druk te lanceren niet voor iedere groep even makkelijk. Gelukkig slaagden de meeste verkenners erin om de lege flessen de lucht in te krijgen.

Het koude buiten werd ingeruild voor het warme binnen waar een minder leuk onderdeel van het kamp op het programma stond, namelijk corvee. Maar vele handen maken licht werk en dit gold zeker voor deze keer. De corvee was snel achter de rug, zodat de laatste nieuwe verkenners konden worden geïnstalleerd en er op passende manier afscheid van Guno kon worden genomen als dank voor vele jaren leiding geven en het zijn van schipper van de Pocahontaswacht.



Naast de gebruikelijke cadeaus kreeg Guno van de ouders en kinderen van de Poca een schitterend fotoboek waar een mooi overzicht van zijn carrière wordt gegeven. Familie Langendoen: bedankt voor het regelen van dit mooie cadeau! En Guno, voor de laatste keer het statement: we zullen je missen na zo'n lange tijd.

Kortom een zeer leuk en geslaagd weekend voor alle verkenners. Wij als leiding hebben er in ieder geval van genoten.

Groeten,
Gert Jan

(advertenties)

HIER HAD UW ADVERTENTIE KUNNEN STAAN

De Belboei zoekt nieuwe adverteerders!

Niet dat de oude niet goed meer zijn hoor, integendeel, maar wij kunnen de inkomsten van deze advertenties goed gebruiken om het drukken en verspreiden van ons eigen clubblad betaalbaar te houden.

Heeft u een bedrijf, en wilt u ons tegen geringe vergoeding ondersteunen met een advertentie in de Belboei, neem dan contact op met belboei@zuiderkruis.nl.

Wij wachten vol spanning op uw mail.

De redactie



Telefoonnummers bestuur



Dagelijks bestuur en administratie

Voorzitter	Ruurt Stapel	035-6242471
Secretaris	Wieke Broeders	035-6234006
Penningmeester	Harry Rörik	035-6945263
Public Relations	Paulien van Hessen	035-7721734
Groepsbegeleiding welpen/bevers	Lia Snoeren	035-5824054
Groepsbegeleiding waterwerk	Norbert Moerkens	06-21213016
Vertrouwenspersonen (intern)	Wieke Broeders	035-6234006
	Han Westendorp	035-6423268
Vertrouwenspersoon (extern)	G. van Voorst Vader (huisarts)	
Ledenadministratie	Gerda Kooger	035-6915117
	Mossenmeent 9	
	1218 AT Hilversum	
Secretariaat	Wieke Broeders	035-6234006
	Utrechtseweg 44	
	1213 TW Hilversum	

Onderhoud en beheer

Diependaalselaan	Berb en Gerard Mijnhout	035-6232476
Eikenlaan + haven	Maarten Kool	035-6235245
Schuttersweg	< vacature >	-
Loosdrechtsedijk, Loosdrecht	< vacature >	-
Laan van Eikenrode, Loosdrecht	< vacature >	-
Verhuur Diependaalselaan	Carla Zwanepol	035-6219214
Materiaalmeester	Bastiaan Verbeet	06-50864771

Telefoonnummers teamleiding



Bevers	Mirte van der Spek	06-20954326
Pieter Maritshorde	Miranda Peters	06-30100793
Sioniehorde	Roy van Buggenum	06-22036538
Albert Schweitzerhorde	Iris Schultheiss	06-49123056
Albatros horde	Ellen Reurings	06-50966511
Ankerwacht	Martin ten Brink	06-57947522
Kustwacht	Rik Broeders	06-13266774
Pocahontaswacht	Bart Audenaert	06-12108142
Wilde Vaart Antarctic	Ysbrand ten Houde de Lange	06-13631825
Matancastam	Marit Ides	06-42638075
Rimpelstam	Rick Stapel	06-23212217
Telefoonnummer clubhuis Diependaalselaan		035-6219965

Website Zuiderkruisgroep

Webmaster	www.zuiderkruis.nl	
Postmaster	Bart Audenaert	06-12108142
	Ben van Hengstum	0162-692474

data en mededelingen

Algemeen

2e dinsdag van de maand

1e vrijdag van de maand

incidenteel

Bestuursvergadering

Schippersraad

Welpenraad

Data

15 januari 2011

Groepszwemmen en

Boerenkoolmaaltijd



verzendadres:
1231 CL - 8